



## LEERLINGEN CDO HEIST-OP-DEN-BERG VERDIEPEN ZICH IN HERINNERINGSEDUCTIE

**“Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuitingen en dat niet vergeten mag worden.”**

Herinneringseducatie draait dus niet alleen rond (wereld)oorlogen. De dag van vandaag bestaat er nog steeds veel ‘intolerantie’ tegenover onze medemensen. Als we naar het nieuws kijken, de krant lezen of surfen op het internet is dit begrip eigenlijk actueler dan ooit.

Om onze leerlingen kritisch ingesteld en ruimdenkend te maken werken we deze periode met de bundel ‘Herinneringseducatie’ in de klas. Maar omdat het moderne lesgeven niet alleen in de klas plaatsvindt treden wij ook als school naar buiten. We vertrekken vanuit de stelling: één beeld zegt meer dan 1000 woorden. Stel je hierbij voor dat je je andere zintuigen ook kan gebruiken: je tastzin, je gehoor, zelfs je reukzin... dit zou een ervaring heel wat rijker maken.

Dit resulteerde in enkele mooie projecten; allereerst zijn wij met alle leerlingen van het CDO Heist-op-den-Berg op educatief bezoek geweest in het Fort van Breendonk waar wij, onder begeleiding van enkele ervaren gidsen, een kleine glimp van het leven in een Belgisch-Duits gevangenenkamp konden ervaren. De stelling die de leerlingen het meest was bijgebleven was hoe de Belgische bewakers enorm wreed waren tegenover hun eigen landgenoten.



Verder zijn wij ook in gesprek gegaan met priester Guy De Keersmaecker & diaken Louis Apers van de Catharinaparochie Mechelen en Deken van Mechelen en vrijwilliger Fayssal Okrich van de al-Burâq moskee te Mechelen. Deze drie heren hebben ons hun visie over de tweede wereldoorlog gegeven en wij hebben dit samen gekoppeld aan de actualiteit waar tot op de dag van vandaag nog altijd hele bevolkingsgroepen gestigmatiseerd worden. Een unieke samenwerking tussen verschillende religies en de “jeugd van tegenwoordig”. Elk van onze jongeren heeft met grote ogen en zijn volledige concentratie geluisterd naar deze drie vertegenwoordigers van de grootste religies van ons land. Ook de locatie mag uniek genoemd worden. Zo kwam Fayssal op bezoek in de kerk en ging Guy praten in de moskee, stel je voor!



Ten slotte organiseren onze jongeren, als kers op de taart, een heuse tentoonstelling rond herinneringseducatie waar al hun ervaringen worden gedeeld en gekoppeld aan de toekomst. Deze tentoonstelling vindt plaats in het 'Centrum voor Deeltijds Onderwijs', Hof van Riemenstraat 6M te 2220 Heist-op-den-Berg in de week van 30 januari tot 3 februari 2017. Omdat op een echte tentoonstelling ook publiek wordt verwacht, nodigen onze leerlingen hun vrienden en familie uit. In deze week komt ook Patricia de Landsheer een voorstelling rond herinneringseducatie geven. Zij is een schrijfster die werkt rond deze thematiek en heeft met talloze overlevenden van concentratiekampen gesproken. Met dit thema en alle bijbehorende projecten hebben wij onze leerlingen de kans gegeven om te leven in het heden zonder dezelfde fouten te maken uit het verleden. Dit was educatie ten top!

Iedereen kan bruggen stukslaan. Wij kiezen ervoor om tijd en energie te stoppen in ze te bouwen, samen met de "jeugd van tegenwoordig" die hun geschiedenis nog moet schrijven.

**CDO Heist-op-den-Berg** is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6500 cursisten avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.